

----- Original Message -----

**From:** [Afrikanieuws](#)

**To:** [koenmachi@hotmai.com](mailto:koenmachi@hotmai.com)

**Sent:** Friday, August 20, 2004 10:14 AM

**Subject:** AfrikaNieuws - nummer 17

U ontvangt deze e-mail omdat u staat ingeschreven bij Afrikanieuws.

Als deze e-mail onleesbaar is, klik dan [hier](#)

# AFRIKA NIEUWS

**Voor iedereen die iets met Afrika heeft**

nummer 17 - 20 augustus 2004



**Meldt u hier aan  
voor deze gratis  
nieuwsbrief!**

## **Colofon**

AfrikaNieuws is een uitgave van AfrikaNetwerk en MailMedia.

Hoofdredactie:

[Peter Vlam](#), [Bas Vlugt](#).

Correspondent in Nairobi: [Arjen](#)

[Westra](#). Eindredactie: [Anne](#)

[Hoppenbrouwers](#). Correspondent

Kaapstad: [Elles van Gelder](#). Aan

dit nummer werkte mee: [Benno](#)

[Neeleman](#) en [Koen-Machiel van](#)

[de Wetering](#). Redactieadres:

[info@afrikanieuws.nl](mailto:info@afrikanieuws.nl)

## **Service**

AfrikaNieuws verschijnt wekelijks en is gratis!

- [Adverteren](#)

- [Aan- en afmelden](#)

**AfrikaDagboek**

Fotograaf [Benno Neeleman](#) reisde in februari van dit jaar af naar het stadje Nyunzu in DR Congo. Hij deed dit in opdracht van de stichting [Mensen in Nood](#). In het vrijwel onbereikbare gebied zijn enkele duizenden ontheemden uit de regio neergestreken. Mensen in Nood lenigt er de meest basale behoeften als voedsel en kleding. Foto's van Neelemans werk uit Congo zijn vanaf 23 augustus te zien in de Centrale Bibliotheek in Amsterdam.

## Nieuws

### Blank Afrika zwemt medailles bij elkaar

Afrika gaat ongetwijfeld nog hoge ogen gooien op de Olympische Spelen maar voorlopig is het niet veel. In Sydney won Kameroen goud met voetbal maar de Afrikaanse kansen op de eindoverwinning met voetbal in Athene zijn niet bijster groot. Het moet al komen van Mali, de enige Afrikaanse vertegenwoordiger in de kwartfinales. Mali speelt aanstaande zaterdag tegen Italië (18.00 uur).

Met Afrika wil het op de spelen nog niet zo lukken maar het atletiek toernooi moet dan ook nog op gang komen. Zolang we nog niet aan de finales van de loopnummers toe zijn moet Afrika het vooral hebben van de blanke zwemmers. Meest spektakel bood de 4x100 meter voor mannen. De Zuid-Afrikaanse estafetteploeg, bestaande uit Roland Mark Schoeman, Lyndon Ferns, Darian Townsend en Ryk Neethling, zwom naar goud, net voor de Nederlandse ploeg. Mark Schoeman haalde zilver achter Pieter van den Hoogenband op het koningsnummer, de 100 meter.

Ook Zimbabwe behaalde medailles: zwemster Kirsty Coventry won zilver en brons.

Voorafgaand de Olymische Spelen zorgde de voorzitter van het Zuid-Afrikaanse Olympisch Comité Sam Ramsamy voor opschudding in eigen land door te zeggen dat hij de Zuid-Afrikaanse Olympische ploeg veel te blank vond. De pers in eigen land reageerde fel op zijn uitlatingen. Hier en daar werd



door Koen-Machiel van de Wetering

### Geleerd in Oostenrijk

Wat doe je als rechtgeaarde Keniaan, als je net iemand hebt aangereden en in het pikkedonker midden op een weg tot stilstand bent gekomen, waar auto's met 80 kilometer per uur rakelings langs je Peugeotje razen? Juist, je blijft zitten. Of je nu "one bottle too many" hebt gedronken of niet. En je begint de bestuurster van het voertuig dat je net hebt aangereden, vanachter je stuur uit te maken voor alles wat lelijk is. Ook al staat op dat voertuig met grote letters "Huruma Children's Home" en is de bestuurster niemand minder dan Mama Zipporah, oprichtster van dat weeshuis. Natuurlijk is het háár schuld: ze zág toch dat jij naar links wilde, ook al reed zij daar net? En natuurlijk is het dan je goed recht om te weigeren je Peugeotje van de weg te halen, al blokkeer je daarmee al het toeterende verkeer. Wat? De politie bellen? Nee Mama, ik bel ze niet, bel jij ze maar. Geef eerst maar eens eerlijk toe dat je fout zat, dan praten we nog wel een keer verder. Maar wacht eens, wie zijn dat? Oh, ken je al die mensen die uit dat busje

zelfs zijn aftreden geëist.

Vier jaar geleden zorgde Ramsamy ook al voor opschudding toen hij weigerde het volledig blanke hockey team naar de Olympische Spelen van Sydney te sturen omdat ze geen goede vertegenwoordiging voor het nieuwe Zuid-Afrika zou zijn.

## De 100 meest vooraanstaande Afrikanen

Het tijdschrift [New African](#) pakte deze maand uit met een overzicht van de *100 greatest Africans*, gekozen door hun eigen lezers. Het ging overigens niet alleen om Afrikanen maar ook om mensen van Afrikaanse afkomst. Het werd een opmerkelijke lijst. Niet de nummer 1 - dat is uiteraard Nelson Mandela - maar op de rest van de lijst staan tal van verrassingen. Ook in de top-20: 2) Kwame Nkrumah, 3) Robert Mugabe, 4) Julius Nyerere, 5) Marcus Garvey, 5) Patrice Lumumba, 6) Martin Luther King, 8) Thabo Mbeki, 9) Malcolm X, 10) Kofi Anan, 11) Muhammed Ali / Steve Biko / Muammar Gaddafi, 12) Winnie Mandela, 13) Shaka Zulu, 14) Chinua Achebe, 15) W.E.B. Du Bois, 16) Haile Selassie / Thomas Sankara, 17) Pele, 18) Bob Marley, 19) Olusegun Obasanjo, 20) George Weah. Verdeop de lijst kwamen we nog een aantal opvallende namen tegen, waarvan de meest in het oog springend op de 46-ste plek ex-dictator Milton Obote. Verder Michael Jackson op 41, Youssou N'Dour op 58, Philip Emeagwali (een van de grondleggers van het internet) op 35, Whole Soyinka op 27. Brenda Fassie (91) verliest nipt van de Queen of Sheba (87). En Jay Jay Okocha, de Nigeriaanse voetballer staat een stuk hoger (ook 47) op de lijst dan Zinedine Zidane (82).

Het zijn met name de vrijheidsstrijders die het goed doen bij de lezers van *New African*. Robert Mugabe wordt geprezen om zijn strijd tegen de blanke bezetting. Ook zijn landbouwhervormingspolitiek en zijn opstelling tegen voormalig kolonisator Engeland oogst lof. 'Mugabe is een slachtoffer van de

stappen? Waar komen die zich mee bemoeien? Hee kleine domoor, wat doe je hier? Heb je niks beters te doen dan je met andermans zaken te bemoeien? Ja, dat zeg ik, je bent dom. Ja, DOM zeg ik, je hebt me wel gehoord! Wat? Moet ik nog een keer zeggen? Dom, dom, DOM! Wat doe je nou?! Ga je me duwen? Blijf van me af! Ja, je mag me wel slaan hoor, ik ben je vader niet. Van jou kan ik er wel tien tegelijk hebben! Ja, excuses hoor Mama, maar als zulke domme mensen zich ermee gaan bemoeien, dan raak ik ook een beetje verhit. Gegevens uitwisselen? Ja, laten we dat maar doen dan. Die politie komt toch niet opdagen, al staan we hier al anderhalf uur te wachten. Zeg, wat is er met dat meisje gebeurd? Oh, is ze net in die betonnen greppel gevallen, toen ze een tak van een boom wilde trekken om die op de weg te leggen? Zeg, maar weten jullie wel dat ik in Europa heb gewoond? Ja, ik ben met een Oostenrijkse getrouwd. In Oostenrijk heb ik pas écht leren drinken, daar kunnen jullie nog wat van leren! Ja, vooral jij domoor, ik drink je er helemaal onder! Nou, met die papieren is het wel goed zo, toch? Als jullie die auto van je nu een stuk naar achteren zetten, dan kan ik ervandoor. Hee, rustig aan een beetje! Zie je die kras, Mama? Allemaal jouw schuld, met dat roekeloze gerij! Nou, ik ga er maar weer eens vandoor! Het was een waar genoegen, heren! Auf wiedersehen!

Westerse media'. 'Mugabe staat niet toe dat Zimbabwe nog een keer gekoloniseerd wordt door Engeland. Mugabe maakt alle Afrikanen trots' aldus lezers. Wat opvalt, zo schrijft de redactie, is dat de lijst gedomineerd wordt door mannen. Er staan slechts 12 vrouwen tussen de 100 namen. De redactie noemt het verder teleurstellend dat de geschiedenis van Afrika door de lezer niet prominenter naar voren is gehaald. Afrikaanse overheden en het onderwijssysteem zullen hun onderwijsmethoden moeten herzien. 'Waar zijn de Afrikanen die de piramides hebben gebouwd in Egypte of Great Zimbabwe in Monomatapa, of de eerste universiteit in Timboektoe? Als we ons verleden niet kennen, dan begrijpen we ook het heden niet en kunnen we onze toekomst ook niet bepalen.'

## Oegandese handelsdelegatie bezoekt Nederland

Een zestien man sterke Oegandese handelsdelegatie bezoekt op 30, 31 augustus en 1 september Nederland. De ondernemers reizen mee in het kielzog van de Oegandese minister van Staat van Financiën verantwoordelijk voor investeringen, Hon. Sam Kuteesa. De eerste activiteit betreft een seminar- en matchmakingbijeenkomst voor Oegandese en Nederlandse ondernemers. Organisator is de EVD, een agentschap van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. Organisator Hans Leerdam van de EVD: 'We zijn erg blij met de komst van de Oegandese minister, dat maakt het een zware delegatie. Vanuit Nederland is vrij veel belangstelling, er hebben zich nu rond de 40 bedrijven ingeschreven. Wij brengen hen met elkaar in contact, met als doel nieuwe samenwerkingsverbanden. De Oegandese ondernemers zijn voornamelijk werkzaam in de foodsector. Met name gedroogd fruit, groente, vis. Ook komen er vertegenwoordigers van de toeristische industrie mee.' Na de matchmakingbijeenkomst brengt de delegatie een bezoek aan Douwe Egberts. De overige twee dagen zijn in handen van de

[Koen-Machiel van de Wetering](#) is freelance tekstschrijver. De eerste helft van dit jaar werkte hij als vrijwilliger in een weeshuis in Ngong (bij Nairobi).

### Agenda



### De laatste kolonie van Afrika

24 augustus / Utrecht /  
Boekhandel Broese /  
Stadhuisburg 5 / aanvang  
19.30 uur.

Nicolien Zuiddgeest houdt een dialezing over haar boek *De laatste kolonie van Afrika, reizen door de Westelijke Sahara*. Kaarten bestellen: 030-233 52 00 / [www.broese.net](http://www.broese.net)



Percussionist Seny Touré (Guinee)